

Donderdag 9 november 2017 arriveerden 3 bussen met tezamen 140 mensen aan boord uit Made, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Terheijden en Breda bij het Turfschip in Etten-Leur. Daarnaast vonden 112 mensen met eigen vervoer (of anderszins) de weg naar hetzelfde Turfschip . Dat zorgde ervoor dat om pakweg 10.45 uur , toen Kees ten Dam iedereen welkom heette, 252 personen naar dat welkomstwoord luisterden.

Daarvóór vulde de zaal zich zo'n uur van te voren met iedereen die naar het Turfschip was gekomen om de ochtend en de middag bij te wonen van de regioday. Al gauw vulde een geroezemoes de zaal en begroetten nieuwe binnenkomers bekenden en raakten al snel in gesprek om de laatste nieuwtjes of gebeurtenissen uit te wisselen. Het een en ander onder het genot van een of meer kopjes koffie of thee.

Om 12.00 werd een eenvoudige doch goede lunch aangeboden waarna de hele club om 13.00 uur van een voorstelling kon genieten in een inspannend theater.

Die voorstelling (Zoals het klokje thuis tikt.....) werd gepresenteerd door een gezelschap bestaande uit 4 (hoofd)rolspelers en 2 technici voor het geluid en licht. Het toneelgroepje dat bestond uit 4 personen (2 mannen en 2 vrouwen) had ieder 2 rollen op zich genomen , waarbij een van hen voornamelijk de piano bespeelde en soms een of andere rol op zich nam .

De andere 3 (1 man en 2 vrouwen) voerden een theaterstuk op waarbij in de sfeer van de 50-ger jaren de belevenissen van Moeder Snip en haar dochter Greetje en Mientje Snap ten tonele werden gevoerd. Sofietje Willemsen , die als beginnend verpleegster de avances van Bobby tevergeefs probeerde af te weren, had haar intrek genomen in het huis van Mientjes Snap.

Greetje , de al meer ervaren verpleegster durfde nauwelijks de gevoelens van Klaas de groenteman te beantwoorden , omdat haar moeder volgens haar daar fel op tegen was. Uiteindelijk kwam toch alles goed .

Het geheel werd door middel van liedjes uit de oude doos opgesmukt. Dat die liedjes nog lang niet vergeten zijn mocht wel blijken uit het feit dat soms de hele zaal zat mee te zingen of ten minste als tekenen van herkenning mee zat te neuriën.

Want er kwam nogal wat voorbij op het gebied van zang. Zoals.....

Een beetje Sophietje..... Zeg eens AAA.....Kleine Greetje uit de polder.....Spiegelbeeld

Ja zuster nee zuster..... Als de liefde niet bestondWeet je nog welKoffie Koffie , lekker bakje.....

Mijn lief dagboek Over 25 jaar..... En nog veel meer.

Tegen 14.30 uur was de show voorbij en ging iedereen weer terug naar de andere zaal om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar verder te praten.. Om 16.00 uur was de regio dag afgelopen en ging iedereen huiswaarts. De uitgesproken hoop van Kees ten Dam, dat hoewel de kas leeg was , hij er toch vanuit ging dat in 2018 ook dan weer een regio dag gehouden zou kunnen worden, werd meegenomen.