

Verslag meerdaagse reis naar Stilfes – Dolomieten - Italië van 7 t/m 13 mei 2017.

Door het grote aantal aanmeldingen voor deze reis was uiteindelijk besloten om met 77 deelnemers en in totaal 80 personen in twee bussen naar Italië af te reizen.

Alle deelnemers werden tussen 5.00 en 6.00 uur 's morgens opgehaald op de vaste opstapplaatsen en de chauffeurs die dit deden werden in Duitsland bij de eerste koffiestop vervangen door de "vaste" chauffeurs Theo en John (en Jeanne).

Intussen was het flink gaan regenen maar omdat het niet zo druk was op de weg werd er toch goed opgeschoten. Na een wat langere middagpauze bij een Raststätte waar de inwendige mens kon worden versterkt werd de tocht weer hervat en arriveerden we omstreeks 19.00 uur in ons hotel Wieser in Stilfes. Tijdens de lange rit was de verzorging van koffie en andere drankjes in beide bussen in goede handen van Jeanne en Ans. Bij aankomst was het intussen droog geworden en kwam er zelfs een klein zonnetje tevoorschijn.

Na toewijzing van de kamers en het uitpakken van de koffers gingen we meteen aan tafel en lieten ons verrassen met een prima verzorgd en smakelijk diner. De avond kon door iedereen zelf worden ingevuld en de meeste mensen gingen vroeg naar bed. Het was een lange dag geweest.

Dag 2: Deze morgen kon worden uitgeslapen en na het ontbijtbuffet vertrokken wij om 10.00 uur met de bus naar het kuuroord Merano. Hier hebben we met z'n allen de prachtige tuinen van het kasteel Trauttmansdorff bewonderd. Ook het toeristische museum Touriseum kon hier worden bezocht. In het hele kasteel en de tuinen was goed merkbaar dat keizerin Sissi hier was geweest en er werd gefluisterd dat zij niet echt zo'n lieverdje is geweest als haar naam doet vermoeden.

's Middags was er de mogelijkheid om zelf de stad Bolzano te verkennen en doordat het de hele dag al prachtig weer was werden de terrasjes ook goed bezocht. Hierna reden wij terug naar het hotel door het prachtige gebied van de Dolomieten. 's Avonds werd weer genoten van een heerlijk diner en menigeen ging nog even de benen strekken in het kleine dorpje.

Dag 3 en 4: Doordat er maar één gids beschikbaar was moest dag 3 en dag 4 per bus anders worden ingedeeld. Na het ontbijtbuffet ging de bus van Theo op pad voor een tocht door de Dolomieten met de gids terwijl de bus van John een aantal plaatsjes in Zuid Tirol ging bezoeken. De dag daarop werd het programma per bus omgewisseld.

Tocht Dolomieten: Het was een prachtige tocht met zicht op o.a. het Schlern-massief en het Grödnertal. Er werd tevens een bezoek gebracht aan het plaatsje St Ulrich wat bekend staat als centrum van de houtsnijkunst. Een heel gezellig stadje!!! Hierna werd de tocht door het bergmassief voortgezet en was het jammer dat bij de 1^e dag geen enkel wegrestaurant open bleek te zijn.

Op de 2^e dag werd de tocht daardoor enigszins aangepast.

De Nederland sprekende gids heeft ons met veel verve de nodige informatie gegeven over het hele gebied en de mensen die er wonen.

De foto's op de website geven een prima weerspiegeling van de schoonheid van het gebied.

Tocht div. plaatsjes: De tocht werd via een toeristische route begonnen in Vipiteno, dat op 900 meter hoogte ligt. Hier konden diverse prachtige gebouwen worden gezien maar waren ook gezellige winkeltjes en terrasjes. Na de lunch hier gingen we naar Neustift om het kloostercomplex Augustijnen-Kanunniken uit 1142 te bezoeken. Hierna werd de tocht vervolgd door een bezoek aan Bressanone (Brixen), de oudste stad van Tirol. Ook hier werden diverse oude gebouwen bewonderd en mede door het mooie weer werden de terrassen goed bezocht. Via een mooie route werd de terugreis naar het hotel weer ingezet.

Na het diner van dag 3 had werd de aangekondigde muziekkavond ingezet en werd er menig dansje gedaan op de muziek van het “eenmansorkest”. Ook werden onderling de ervaringen van de dagtochten uitgewisseld. Een bijzonder sfeervolle afsluiting van een mooie dag!!!

Na terugkomst van de dagtochten werden we verrast met een heerlijk Südtiroler boerenbuffet. Alleen al de aanblik van al die prachtig opgemaakte schalen met heerlijkheden was al een feest.

Na deze overheerlijke maaltijd op dag 4 werd door John de muziekinstallatie geplaatst en konden bij Jeanne verzoeknummers worden ingediend. Er werd goed gebruik gemaakt van de dansvloer en het hotelpersoneel had moeite met het bijhouden van het smeren van dorstige kelen.

Ook deze bijzonder gezellige avond was een mooie afsluiting van dag 4!!!

Dag 5: Na het ontbijt werd wederom met twee bussen al tijdig vertrokken route naar Riva Del Garda aan het Gardameer om op tijd aan te kunnen melden voor de boottocht van Riva naar Limone. Het was wat koeler dan de voorgaande dagen en de wind was ook wat straffer. Na aankomst in Limone brak het zonnetje door en kon worden genoten van de mooie historisch centrum en de prachtige haven en kon tevens de inwendige mens worden versterkt. Iedereen was tijdig weer aanwezig om weer aan boord te gaan voor de terugvaart. In Riva kon daarna ook nog enige tijd in de buurt van de haven worden doorgebracht, waarna weer terug werd gegaan naar het hotel.

Dag 6: Werd een dag zonder bus zodat de chauffeurs met een goede rust aan dag 7, de terugreis, zouden kunnen beginnen. Het merendeel van de deelnemers ging onder leiding van Joachim (hoteleigenaar) mee met een rondleiding door het dorpje Stilfes. Hij wist een aantal boeiende anekdotes en bijzonderheden te vertellen over de geschiedenis van het plaatsje.

Bij terugkomst kon worden genoten van een Jause oftewel een kleine lunch. Men kon genieten van een diversiteit aan speciale soorten ham en kaas. 's Middags bij de koffie werd door het hotel eigen huisgemaakt gebak aangeboden. Men kon een keuze maken uit diverse soorten gebak, die allemaal geweldig smaakten. Hierna was het tijd voor de Bingo. Deze kon uiteraard niet op de terugreis in twee bussen worden gespeeld. Maurits, Theo en Jeanne hebben deze traditionele happening weer in goede banen kunnen leiden en diverse deelnemers konden na afloop met mooie prijzen naar de kamer.

's Avonds direct na afloop van het laatste diner werd door Maurits aan een delegatie van het personeel de gezamenlijke fooi van alle deelnemers uitgereikt waarbij het gehele personeel werd bedankt voor een bijzonder fijne week in hotel Wieser in Zuid Tirol. Hierbij werd de kwaliteit van de keuken maar ook de creativiteit van de kamermeisjes speciaal benoemd.

Dag 7: De wekker stond wat vroeger dan de afgelopen dagen en direct na het ontbijt werd afscheid genomen van het hotel en werd de terugreis naar huis aangevangen.

De terugweg verliep voorspoedig en pas na de middagpauze werd het wat drukker op de weg.

Hierdoor arriveerden we mooi op tijd in het Limburgse Thorn voor het afscheidsdiner, waar de schnitzel weer heerlijk smaakte. Diverse groenten en aardappels completeerden dit diner. Na het diner werd beide chauffeurs Theo en John door Maurits bedankt mede namens alle deelnemers voor deze bijzonder mooie en gezellige tocht. Tevens overhandigde hij hen de gebruikelijke “gezamenlijke tip”. Ook bedankte hij in het bijzonder Jeanne en Ans voor het prima verzorgen van de “catering” in de bussen tijdens de reis.

John bedankte mede namens Theo het gehele gezelschap voor deze attentie en voor de getoonde discipline maar zeker ook voor de gezelligheid tijdens deze reis. Ook bedankte hij Maurits voor de prettige samenwerking tijdens de reis.

Hierna nam Anton de Groot, voorzitter CGEB, het woord en richtte een woord van dank aan Ans en Maurits voor het vele organisatiewerk voor deze reizen en complimenteerde tevens de EMA die bijzonder goed inspeelt op dit soort Ouderenreizen. Hij bood Ans en Maurits daarbij een Süd-Tiroler pakketje met specialiteiten aan. Hij gaf daarbij aan dat er in de toekomst mogelijk wijziging gaat komen in de subsidieverstrekking voor de dag- en meerdaagse reizen.

Hierna was het tijd om te vertrekken en werd afscheid genomen van John, Jeanne en Theo die werden vervangen door collega's die daarna iedereen weer terugbrachten naar zijn of haar betreffende opstapplaats.

Algemene terugblik.

Het was een lange maar toch ontspannen reis, waarin we veel hebben gezien en gedaan.

Het reizen met zo'n groot gezelschap en met twee bussen is goed gegaan. Ook bij de terugreizen naar het hotel werd het clublied van het Shantykoor in beide bussen dagelijks gezongen.

Hotel Wieser was helemaal prima, het had over het algemeen mooie ruime en goed ingerichte kamers en ook de keuken leverde goede kwaliteit. Een echt sfeervol hotel met vriendelijk personeel.

Het weer was, na een regenachtige start, prima met een aangename temperatuur en heel af en toe een wolkje en een paar druppels. Alle geplande excursies en bezoeken hebben volgens het programma kunnen plaatsvinden. Oftewel, een heel gezellige reis met een groot gezelschap, hetgeen over het algemeen positief is ervaren.

Maurits van Hooren
Rosmalen, 15 juni 2017.